



• De lievelings pannenspons van Emile, met gevlochten draden.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand

In de honderd maanden dat ik deze column schrijf, bent u van mij gewend dat ik ook tijdens mijn vakanties gewoon doorschrijf. Ik schrijf de columns dan gewoon van tevoren. Maar nu even niet.

De eerstvolgende column verschijnt op 27 september. En ook met deze column maak ik me er met een Jantje van Leiden af. Ik confronteer u vandaag met een aantal vragen waarop ik niet altijd een duidelijk antwoord weet. Uw adviezen worden beloond met mijn nieuwste boek. Dat is waarschijnlijk een bundeling van mijn leukste tuincolumns (zijn die er dan?), met als voorlopige titel: 'Mooie dame in koffiedrab'.

Poepvlekken

Een mama uit Barneveld wil weten hoe je poepvlekken uit rompers verwijdert.

Volgens mij gaat poep (fecaliën) er gewoon in de wasmachine uit. U kunt het ook eerst op de hand doen en twee eetlepels fijnwasmiddel in een liter lauw water oplossen. Voor het geval u het

niet weet: een rompertje is een babyhemdje met drukknopjes aan de onderkant.

Ik moet de heer Hoesman ernstig teleurstellen. Ik zou echt niet weten waar ik Kräuter crème van MoosHaus Exclusiv moet kopen. Er zijn overigens diverse alternatieven zoals de zalf van Dr. Eckstein. Kijk eens bij de drogisterijen van Schlecter.

Een dame uit Nijmegen zoekt een wondermiddel uit vroeger tijden tegen puistjes. Ze kent alleen de woorden krimmetak en bloem van zwavel. Het was ooit als geelgekleurde poeder te koop. Ik moet mevrouw erop wijzen dat apothekers heel veel middeltjes tegen puistjes hebben.

Poederdozen

Voor T. Rijnsaardt kan ik ook niets betekenen. Ik zou echt niet weten of de Engelse vlekkenzeep 'Astonish stain remover bar' in ons land te koop is. Ik denk dat u het via internet in Engeland moet bestellen.

Mevrouw Meijer uit Huissen is in het bezit van een grote collectie oude poederdozen. Van enkele exemplaren zijn de spiegeltjes niet meer zo mooi. Ze zijn aangeslagen of dof en ze vraagt

zich af of er een wondermiddel is. Volgens mij kunt u doffe plekken in uw spiegel stevig inwrijven met een doorgesneden rauwe aardappel. Afspoelen met water en spiritus. Opwrijven met een prop krantenpapier.

Haarlakvlekken op een spiegel verwijdert u ook met spiritus of met alcohol 70%. Sprenkel een beetje alcohol op een huishouddoekje of op keukenpapier. Daarna nawrijven met een droge doek of eerst nog glasreiniger gebruiken. Misschien hebben mijn lezers betere adviezen.

Lia de Graaf kocht een rood gevlochten tas, maar deze geeft enorm af. Als zij de tas over haar schouder hangt, komt de tas tegen haar broek aan en dat veroorzaakt vlekken. Die verdwijnen in de was, maar het blijft vervelend. Tja, welk advies moet ik daarvoor geven? Als er een riem aan de tas zit, kun je die misschien inkorten, maar het is geen afdoende oplossing. Het is ge-

woon een rottas.

Een lezeres wil het schermje van haar Nintendo DS-computertje krasvrij maken. Dat willen we allemaal, maar dat zal niet lukken. Probeer koperpoets of polijst voorzichtig met een beetje tandpasta, maar ook dat zal waarschijnlijk niet helpen.

Marijke Bavinck loopt graag met blote voeten in mooie gympen. Na verloop van tijd gaan de gympen stinken. Wat is daartegen te doen? In de eerste plaats kun je die 'halve' witte sneakersokken dragen. Je kunt ook gympen kopen die gewoon minder gevoelig voor zweet zijn. Zweetschoenen kun je een nacht in de diepvriezer leggen of er droge sodakorrels in doen en een nacht laten staan. U kunt ook een smeerseltje op uw (zweet)voeten aanbrengen.

G. Dudok kan nergens ouderwetse roestvaste pannensponsen vinden. Kijk eens op <http://borstelwerken.nl>. Dat is de onwijs gave site van de firma Van Dijk uit Heerhugowaard. Zelf gebruik ik een spons met gevlochten draden. Die is ook fantastisch om met behulp van veel water vlekken van hardhouten meubelen te verwijderen. Toch weer een tipje van ondergetekende.

eode@telegraaf.nl



Emile Bode

HUISHOUDTIPS